



Gebed van de Dag donderdag 4 februari 2021

Kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Wait for the lord (Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij, Wacht op de Heer, wees waakzaam, houd moed)

<https://www.youtube.com/watch?v=2OEcMxhvfGo>

Psalm 109: *(De Nieuwe Psalmberijming)*

Hun vloeken zullen mij niet raken
want U zult mij gelukkig maken.
Laat wie mij voor de rechter dagen
nu op hun beurt het spotkleed dragen.
Ik prijs de HEER, mijn dank is groot.
Hij helpt de armen in hun nood.

Schriftlezing Exodus 16:1-18

*(Exodus / Shemot Exodus 13:17-17:16 is het gedeelte /Parasja dat
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Besjallach 'Toen Hij liet vertrekken')*

STILTE

Luisterlied Met hart en ziel | De Heer heeft mij gezien en onverwacht - Elbert Smelt

<https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc&feature=youtu.be>

Gebed

Heere Jezus, ik zou de aarde willen zijn,
die U in bezit kunt nemen.
Heere Jezus, ik zou de lege kruik willen zijn,
die U kunt vullen.
Heere Jezus, ik zou het deeg willen zijn,
dat U doet rijzen.
Heere Jezus, ik zou het oor willen zijn,
dat U opent voor Uw stem.
Heere Jezus, ik zou de metgezel willen zijn
van Uw broeders,
Heere Jezus, ik zou een sprankje willen zijn
van Uw licht
Opdat Uw wil geschiede op aarde.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting

De Heere schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen
Loven wij de Heere! Wij danken God!

kaars doven

Johannes 6:32

Jezus dan zei tegen hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Niet Mozes heeft
u het brood uit de hemel
gegeven, maar Mijn
Vader geeft u het ware
brood uit de hemel.

Want het brood van God
is Hij Die uit de hemel
neerdaalt en aan de
wereld het leven geeft.